

Pieter Goemans

Aan de Amsterdamse Grachten

Refrein

Aan de Amsterdamse grachten
Heb ik heel m'n hart voor altijd verpand
Amsterdam vult mijn gedachten
Als de mooiste stad in ons land
Al die Amsterdamse mensen
Al die lichtjes 's-avonds laat op het Plein
Niemand kan zich beter wensen
Dan een Amsterdammer te zijn

Couplet

Er staat een huis aan een gracht in oud Amsterdam
Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam
Nu zit 'n vreemde meneer in 't kamertje vóór
En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor
Alleen de bomen dromen hoog boven 'f verkeer
En over 't water gaat er een bootje net als weleer

Refrein

Aan de Amsterdamse grachten
Heb ik heel m'n hart voor altijd verpand
Amsterdam vult mijn gedachten
Als de mooiste stad in ons land
Al die Amsterdamse mensen
Al die lichtjes 's-avonds laat op het Plein
Niemand kan zich beter wensen
Dan een Amsterdammer te zijn